



Jacob Holdts foredrag "om at sige ja"

Byens Netværk 10.09.14
Tekst og foto: Terese Sløk

Byens Netværk hører Jacob Holdts foredrag "om at sige ja", dette i forbindelse med at vores tema i år er mangfoldighed og inspireret af, at årets studietur går til New Orleans.

Vi mødes hos fsb, hvor Pia Nielsen byder os velkommen. Bagefter fortæller Jakob Holdt, med eksempler fra sit eget liv, om hvordan vi lærer at forstå vigtigheden af mangfoldighed ved at sige ja og integrere os med dem, vi har fordomme overfor. Undervejs viser Jacob billeder, som blandt andet er fra den tid, hvor han levede som vagabond i USA med de sorte amerikanere. Hans oplevelser herfra er udgivet i bogen 'Amerikanske Billeder'. Efter rejsen i USA har Jacob holdt utallige foredrag om sine oplevelser og om hvordan han via ikke-voldelig kommunikation integrerede sig med de sorte amerikanere i ghettoerne.

Jacob fortæller også om dengang han boede sammen med de lokale i slumkvarteret Cité Soleil på Haiti og sammen med en Ku Klux Klan leders familie og masse mordere i USA. Undervejs holdes en pause, hvor vi får en forfriskning og det er muligt at stille spørgsmål til Jacob og købe en signeret udgave af 'Amerikanske Billeder'.

Jacob har rejst vidt omkring i verden, og når han kommer til et nyt sted, opsøger han altid de områder og den befolkningsgruppe han eller vi har flest fordomme imod og frygt for. Jacobs åbenhed og måden han udviser interesse på gør, at han har fået en masse venskaber på sine rejser og er bl.a. blevet optaget som medlem hos Ku Klux Klanen. Herhjemme forsøger Jacob at gøre sig selv kunsten efter ved at integrere sig med vores egne minoriteter, bla. vores muslimske indvandrere. Det har resulteret i mange hjertevarme venskaber og som tillægsgevinst masser af bryllupsinvitationer.



Når først vi kender hinanden og hinandens historier, er det sværere at frygte hinanden og opretholde fordommene, lige meget om vi er sorte, hvide, rockere, muslimer. Vi ønsker alle at blive elsket og respekteret. Og som Jacob siger – det gør vi jo alle sammen.

Jacob havde meget på hjerte, og vi lyttede aktivt i næsten 4 timer og gik derfra med blandede følelser, hvad enten vi ville gøre det bedre personligt eller vi følte os lidt fortabte, fordi der er meget tilbage at ønske. Helt sikkert er, at vi gik inspirerede derfra.

*"First of all I want to be loved
If I can't be loved, I want to be respected
If I can't be respected, I want to be recognized
If I can't be recognized, I want to be accepted
If I can't be accepted, I want to be noticed
If I can't be noticed, I want to be feared
If I can't be feared, I want to be hated"*
- Jacob Holdt











